

De heilige Geest

Of je nu gelooft of niet, de meeste mensen weten dat Jezus 'iets' met God te maken heeft. Velen weten van de historische persoon, die hier ongeveer 2000 jaar geleden op aarde leefde, en die het sleutelfiguur is in het christendom. Er wordt veel minder vaak gesproken over de heilige Geest. Hoewel... Als je meer bekend bent met de verschillende kerken die er zijn, weet je dat er ook christenen zijn die juist heel erg veel nadruk leggen op de heilige Geest. Zij worden wel 'charismatische' christenen genoemd, naar het Griekse woord '*charisma*' dat '*geest*' betekent. In deze studie kijken we naar wie de heilige Geest is, waarom het belangrijk is om Hem te kennen, en hoe dat werkt. Daarbij kijken we naar wat de Bijbel zegt over de heilige Geest, maar is er ook aandacht voor de praktische kant: hoe ga je om met de heilige Geest?

Wie is de heilige Geest?

Het is je mogelijk al opgevallen dat ik het tot nu toe heb over 'wie' in plaats van 'wat'. De heilige Geest is een persoon. De bijbel vertelt ons dat er één God is (Deut. 6:4). Tegelijk zien we dat Jezus vaak spreekt over de Vader, die in de hemel is. Als Jezus zich laat dopen, klinkt er een stem uit de hemel: 'Dit is mijn Zoon.' (Marc. 1:11) Jezus legt uit dat iedereen die Hem ziet, de Vader heeft gezien. Als we God willen kennen, moeten we naar Jezus kijken. (Joh. 14:7-9) Paulus schrijft in de brief aan de Kolossenzen dat in Jezus de hele volheid van God woonde (Kol. 2:9) Jezus werd zelf geleid door de heilige Geest, maar zegt zijn discipelen ook dat hij de heilige Geest zal sturen als zijn plaatsvervanger. De heilige Geest is de Geest van God. Dit komt op veel plaatsen in de bijbel terug, en zeker in 1. Kor. 12 staat uitgebreid geschreven over dat er één God is en hoewel we veel verschillende uitingen zien, dit alles door dezelfde Geest is.

Op basis van deze en veel meer teksten, heeft men al vroeg in de kerkgeschiedenis de leer van de drie-eenheid ontwikkeld. Dat wil zeggen: er is één God: Vader, Zoon en heilige Geest. Zij zijn alle drie God, en zo nauw verbonden dat ze één en dezelfde zijn. Op allerlei manieren is daar woorden aangegeven, en natuurlijk zijn er daardoor ook allerlei verschillende meningen ontstaan. De één vond dat er te veel nadruk lag op de eenheid, en benadrukte meer de verschillende personen. De ander deed het precies andersom. Het is dan handig om te weten dat de leer over de drie-eenheid, of zelfs dat woord, niet in de bijbel staat. Het is een logische conclusie uit verschillende teksten in de bijbel, maar het staat niet als zodanig uitgewerkt. We hebben vaak de neiging dingen helemaal te willen begrijpen en in een kader te passen dat ons het gevoel geeft dat we alles kloppend hebben. Maar als we God leren kennen, o.a. door de bijbel, zien we dat Hij helemaal niet de behoefte heeft om ons een theologie te geven die ons in staat stelt alles in hokjes en vakjes te kunnen plaatsen. Het is zijn bedoeling om ons te laten zien dat Hij een relatie met ons wil!

We kunnen sowieso stellen dat God Geest is. We kunnen Hem niet zien, en al in het scheppingsverhaal kunnen we lezen dat de Geest van God over de wateren zweefde. En duidelijk wordt dat de mensen een zekere afstand ervoeren tussen hen en God. Meer daarover kun je terugvinden in de studie 'Het Evangelie'. Adam en Eva verstopten zich voor God. Het volk Israel wilde God niet op de berg ontmoeten, en liet dit liever over aan Mozes. God is de Schepper, die door mensen maar een heel klein beetje gekend wordt. Om deze afstand te overbruggen wordt God mens: Jezus. Zo heeft Hij er voor gezorgd dat we zijn karakter beter leren kennen. De mensen hebben gezien wie Jezus was, wat Hij deed, hoe Hij dat deed, en doordat dit is opgeschreven kunnen wij ons er nu nog steeds een beeld van vormen. De Zoon is dus dezelfde God, maar nu in de menselijk waarneembare (en beperkende) realiteit getreden. Jezus verwijst steeds naar zijn Vader, om maar te benadrukken dat die God die onzichtbaar was, nu zichtbaar geworden is (Kol. 1:15). Jezus spreekt ook over de heilige Geest, die zal komen als Hij weer bij de Vader is. Al in het Oude

Testament is dit geprofeteerd, dat God zijn Geest zal uitstorten over de mensen. Met het pinksterfeest gebeurt dat; op een heel bijzondere manier raken de mensen vol van de heilige Geest. Ze raken vol van God. De heilige Geest is dus de manier waarop God nu met de mensen verbonden is, de manier waarop God in mensen woont, door mensen heen werkt, mensen leidt. God is niet langer de onkenbare God op grote afstand, Hij is ook niet beperkt tot één plaats en tijd zoals toen Hij zich in Jezus liet zien, maar Hij is dichtbij.

Nu we dit weten, kunnen we eigenlijk wel stellen dat het apart is om te spreken van 'charismatische' christenen. God is Geest, en het is niet mogelijk met Hem te leven los van de heilige Geest. Je kan geen christen zijn zonder de heilige Geest (1 Kor. 12:3). Als we kijken naar wat je precies in je leven merkt van de heilige Geest, zien we wel dat er verschillende opvattingen en nadrukken zijn. Laten we daarom gaan kijken naar wat de heilige Geest in ons leven doet.

Wat doet de heilige Geest?

In Joh. 14:16 noemt Jezus de heilige Geest de Trooster. Dus Hij troost ons wanneer wij verdriet hebben.

In Joh. 16:13 zegt Jezus dat de heilige Geest ons leidt naar de volle waarheid.

In Joh. 3:3-8 legt Jezus uit dat we door de heilige Geest opnieuw geboren worden. We worden een nieuw mens. Ons lichaam en onze ziel blijven zoals we gewend zijn, maar onze geest wordt vernieuwd. Doordat we door de heilige Geest opnieuw geboren worden, zijn we in staat om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat wanneer Jezus over het Koninkrijk spreekt, dit niet gaat over de hemel, maar over iets dat er nu al is. We leven hier op aarde in het Koninkrijk van God. Dit opnieuw geboren worden is voor ieder een unieke, persoonlijke ervaring, maar feit is dat bijna iedereen kan getuigen van een grote verandering in je zijn. Mensen ervaren dat leegte is opgevuld, dat ze anders gaan denken, dat ze positiever in het leven staan. Het gaat vaak om een plotselinge, duidelijk aanwijsbare verandering. Maar daar stopt het niet. Omdat de heilige Geest je leidt naar de volle waarheid, zal Hij je ook leren om te groeien. Hij leert je de principes van het Koninkrijk. Hij vormt je, zodat je steeds meer op Jezus gaat lijken. Niet dat jij niet meer jij bent, maar dat wat Jezus kenmerkte, en dus God kenmerkt, is ook steeds meer terug te vinden in jouw leven. Het voornaamste hiervan is liefde, want God is liefde (1 Joh. 4:8).

Paulus schrijft in Galaten 5 ook over de gevolgen, de vruchten van de heilige Geest in je leven. Hij noemt dat deze dingen in je leven te zien zullen zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wanneer de heilige Geest werkzaam wordt in je leven, zul je gaan zien dat je ineens anders reageert op situaties en anders naar mensen kijkt en met hen omgaat. Vervolgens zullen deze vruchten steeds groter groeien.

Wat is de doop in de heilige Geest?

In het gedeelte in Joh. 3 spreekt Jezus over doop met water en Geest. Als het gaat om de doop met water, doelt Jezus op het ondergedompeld worden in water. Jezus stierf aan het kruis, en stond daarna op uit de dood. Zo gaat iemand die nieuw tot geloof komt onder water, als verwijzing naar het graf, en staat daarna op in een nieuw leven. De doop heeft een heel rijke betekenis, en daarom is/komt er een aparte studie over. Voor nu houden we focus op de doop met de heilige Geest. Misschien rijst al wel de vraag wat precies het verschil is tussen de doop in water en in de heilige Geest, aangezien de doop in water staat voor nieuw leven, en de doop in de Geest ook; het opnieuw geboren worden.

Eigenlijk kan je doop in water en doop in de Geest niet uit elkaar trekken als twee aparte dingen. Kijken we naar de doop van Jezus (Mat. 3:13-17), dan zien we dat Jezus zelf het voorbeeld gaf aan

mensen door zich in water te laten dopen. Op het moment dat Hij uit het water naar boven komt, komt de Geest van God als een duif op Hem. Dus de Geest kwam direct toen Hij weer uit het water naar boven kwam, als één gebeurtenis. Er zijn dan ook veel christenen die geen aparte doop in de heilige Geest onderwijzen. Soms wordt er zelfs negatief tegenaan gekeken; christenen die de doop in de Geest onderwijzen, doen alsof ze beter zijn, wat extra's hebben, zo wordt dan beweerd. Als we kijken naar de vruchten van de heilige Geest, dan is het eigenlijk juist ondenkbaar dat een doop in de Geest zou leiden tot zo'n houding. Helaas gebeurt het in de praktijk wel eens, en dan is het belangrijk te blijven zien dat iedere christen groeit en leert, en daarvoor genade ontvangt van God. Iemand kan een krachtige werking van de heilige Geest hebben ontdekt, maar nog niet zo ver gegroeid zijn in liefde en geduld. Net zo als iemand zijn karakter al heel veel heeft kunnen laten vormen door God, zonder ontdekt te hebben op wat voor krachtige manieren de heilige Geest nog meer in en door ons kan werken.

Laten we kijken naar het boek Handelingen. In Hand. 3:38 zegt Petrus: 'Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen.' Petrus noemt Bekering, doop in water en het ontvangen van de heilige Geest in één keer. Het hoort bij elkaar. Dat is anders dan zoals we het nu gewend zijn, waarbij er vaak een lange tijd zit tussen het moment dat iemand gaat geloven en zich vervolgens laat dopen.

In Hand. 8:14-17 staat dat mensen in Samaria tot geloof gekomen waren, en ze hadden zich laten dopen. Toch hadden zij de heilige Geest nog niet ontvangen. Daarom leggen Petrus en Johannes hen de handen op, en dan ontvangen ze de heilige Geest. Simon de tovenaer was er van onder de indruk en biedt geld om hetzelfde te kunnen. Kennelijk kwam de heilige Geest niet stilletjes binnengeslopen, maar was het duidelijk zichtbaar dat er iets gebeurde! En dit gebeurde dus pas een tijdje nadat de mensen in water gedoopt waren.

In Hand. 10:44-48 lezen we over Cornelius en een groep mensen die luisteren naar hoe Petrus vertelt over Jezus. Op dat moment worden zij allemaal vervuld van de heilige Geest. Vervolgens worden de mensen gedoopt in water.

We zien dus een soort 'perfect plaatje' waarbij bekering, doop in water en doop in heilige Geest in één moment samenvallen. Tegelijkertijd past God zich moeiteloos aan wanneer dat nodig is. Hij houdt zoveel van mensen dat Hij niet per se vasthoudt aan een systeem. Hij is niet een God die roept: 'Zo moet het en niet anders!' Hij ontmoet mensen waar ze zijn. Als mensen wel gedoopt zijn, maar door onwetendheid nog niet de heilige Geest hebben ontvangen, kan het alsnog zonder problemen later. Als mensen nog niet gedoopt zijn, weerhoudt dat God er niet van om toch zijn Geest te geven.

Dat gezegd hebbende, is het belangrijk te benoemen dat het ontvangen van de Geest, vervuld worden met de Geest, of doop in de Geest (hoe je het ook noemt), niet een zwart-wit kwestie is. Het betekent niet zonder meer dat je de heilige Geest óf wel óf niet hebt. Door vast te houden aan een statische overtuiging dat je de Geest of wel, of niet hebt, kan je de deur dicht doen voor groei. Sommigen willen zelfs niet geloven in een doop in de heilige Geest. Ze redeneren op basis van 1 kor. 12:3 dat ze de heilige Geest hebben, omdat ze geloven dat Jezus Heer is, en dat ze daarmee alles hebben. Dat is hartstikke jammer, want daarmee ontzeggen ze zichzelf veel van de werkzaamheid van Gods kracht in hun leven!

Nadat Jezus is opgestaan uit de dood, laat Hij zichzelf zien aan de discipelen. Eén van die keren blaast Hij over hen heen en zegt: 'Ontvang de heilige Geest.' Het is ondenkbaar dat er op dat moment niet iets bijzonders gebeurd is. Jezus gaf zijn discipelen de heilige Geest. Toch zegt Hij zijn discipelen ook te wachten op de heilige Geest, en als op de 1^e pinksterdag de heilige Geest wordt uitgestort,

ontvangen de discipelen de heilige Geest op een manier zoals ze nog niet eerder hebben ontvangen, zelfs niet toen Jezus over hen heen blies.

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat God door zijn Geest op verschillende manieren in en door ons werkt. Als we nog niet in Hem geloven spreekt Hij ons al aan, en bekering en doop geven de heilige Geest meer ruimte om ons te vormen en onze relatie met God te verdiepen. De doop in de heilige Geest zouden we kunnen omschrijven als een doorbraak waardoor we niet meer leven naar onze oude gewoonten, maar gaan leven door de Geest. We worden geactiveerd in de geestelijke gaven, zoals profetie, tongentaal en genezing. De doop in de heilige Geest maakt het bovennatuurlijke leven met God zichtbaar en toegankelijk.

Hoe word ik gedoopt in de heilige Geest?

Kort hiervoor noemde ik al even Handelingen 8:14-17. Paulus legt de gelovigen de handen op, zodat ze de heilige Geest ontvangen. Ook op andere plaatsen lezen we over het opleggen van handen. Om zieken te genezen, om te zegenen, en dus ook om mensen te dopen in de heilige Geest. In Vers 18 staat ook concreet dat de mensen zagen dat de Geest werd gegeven door handoplegging. God werkt vaak in samenwerking met en door mensen. Als je de doop in de heilige Geest wilt ontvangen, is de meest voor de hand liggende optie om iemand te vragen die zelf gedoopt is in de heilige Geest, zodat hij/zij je de handen kan opleggen. Dit biedt ook de mogelijkheid voor een stukje onderwijs en mentorschap, want de doop is een begin. Daarna ga je veel dingen ontdekken, ook in de gaven van de Geest, en het is super behulpzaam als iemand je daar in kan coachen! Dit mag een leidinggevend persoon zoals een oudste of voorganger zijn, maar dat hoeft niet. Iedere gelovige die zelf gedoopt is in de Geest kan dit doen. Let er ook op dat niet automatisch iedere oudste of voorganger zelf bekend is met de doop in de heilige Geest!

Het kan natuurlijk zijn dat je niet zomaar iemand in je omgeving hebt die je hier bij kan helpen. Gelukkig hebben we al gezien dat God niet volgens een standaard systeemje werkt. Jezus zegt dat we de heilige Geest zullen ontvangen als we er om vragen. (Luk. 11:13) Je kunt ook zelf de stilte opzoeken, en Hem uitnodigen. Of misschien zoek je niet de stilte, maar ben je de wanhoop nabij en roep je het uit naar God dat je zijn Geest nodig hebt. Ook zo kan je gedoopt worden in de heilige Geest.

Op Gods manier

Een aantal keer heb ik al benadrukt dat God heel missionair werkt: Hij kijkt waar wij zijn, en sluit aan bij wat we kennen, weten en aankunnen. Omdat God niet altijd een vast systeem aanhoudt, kan soms een gemakzuchtige houding ontstaan. We kiezen dan onze manier, onze timing en onze voorwaarden, en verwachten dat God zich daar aan aanpast. Het is daarom belangrijk om te noemen dat het wel degelijk van belang is om het op Gods manier te doen. Ik zie in de praktijk dat God krachtig werkt door mensen die alles op alles zetten om Gods wil en Gods principes te kennen en daar naar te handelen, en dat mensen die zelf weinig in beweging komen; hun trots niet willen opgeven of hun schaamte niet voorbij durven soms lang moeten wachten totdat ze iets van God ervaren. Een hongerige, vurige houding helpt ons om andere invloeden te beperken en om van God te ontvangen.

Als je dus de heilige Geest wilt ontvangen; streef er zoveel mogelijk naar om dicht bij Gods oorspronkelijke ontwerp te blijven: geloof, bekering, waterdoop en doop in de heilige Geest als afzonderlijke aspecten van hetzelfde geheel. Vraag iemand om je de handen op te leggen.

Als je de doop in de heilige Geest bedient, is het ook belangrijk om je aan Gods manier te houden: God heeft oog voor de persoon en sluit aan bij diens proces. Vraag Hem om leiding. Voorkom dat je

iemand in een keurslijf duwt of in een situatie brengt waarin iemand zich onveilig en niet gezien voelt. Het is heel makkelijk om te vertellen 'hoe het moet', en daar aan vast te houden, maar God is liefde en ziet de ander. Vraag altijd wat God voor de betreffende persoon wil, en op welke manier je zijn liefde mag doorgeven.

Hoe weet je of je de doop in de heilige Geest ontvangen hebt?

Voor veel mensen is het niet zeker of ze nu wel of niet gedoopt zijn in de Geest. Daarom is het goed om ook stil te staan bij de vraag wat je er van merkt, en hoe je er mee moet omgaan als je die onzekerheid hebt.

Allereerst is er een belangrijk principe: vraag en je zult ontvangen. Deze tekst kwam net ook al even voorbij. Als je in alle oprechtheid God hebt gebeden om de heilige Geest en/of de handen hebt opgelegd gekregen hiervoor, dan mag je er van uitgaan dat je dit hebt ontvangen. God is een vrijgevege God, en Hij wil het goede niet van ons weghouden, en daar mogen we gewoon in geloven.

Jakobus leert ons in zijn brief dat geloof gepaard gaat met werken, met het doen van datgene wat we geloven. Als we geloven dat we de heilige Geest hebben ontvangen, dan betekent dat dus dat we daar ook naar mogen handelen. Dat betekent dat je zieken de handen gaat opleggen voor genezing, dat je in tongentaal gaat spreken of profetieën gaat delen met mensen. Dat hoeft niet allemaal tegelijk; je mag daarin leren en ontwikkelen, maar het is belangrijk dat je stappen neemt om daarin te groeien en actief te worden. Waarom? Paulus moedigt ons aan om ons uit strekken naar de hoogste gaven (1 Kor. 12:31). Het gaat niet vanzelf, alsof de Geest de controle over neemt. Actief zijn in de gaven van de Geest vraagt een actieve, lerende, zoekende houding, waarbij we aanhouden en doorzetten. Daarom zegt Paulus ook: strek je er naar uit!

Sommige mensen blijven heel passief, omdat ze zeggen te geloven dat ze de doop in de heilige Geest hebben ontvangen. Ze hebben voor zich laten bidden, en geen enkel verschil in hun leven gemerkt, maar omdat de Bijbel leert dat we ontvangen als we vragen, zeggen ze: 'Er is voor mij gebeden, dus heb ik het.' De doop in de heilige Geest gaat echter altijd gepaard met verandering, aangezien het belangrijkste werk van de heilige Geest is om ons te veranderen en vernieuwen. Het kan niet dat we hetzelfde blijven!

Ik geloof sterk in lichamelijke genezing van allerlei ziekten en kwalen door de kracht van Jezus. Als we voor een zieke bidden, mogen we uitgaan van genezing. Tegelijk kan er een moment zijn, waarop je ziet: de ziekte is nog niet verdwenen; de persoon heeft nog pijn, etc. In plaats van achterover te leunen en te zeggen: ik heb gebeden, dus moet het genoeg zijn, is er een moment waarop je moet zeggen: 'We bidden nog een keer!' (Zelfs Jezus bad twee keer voor een blinde man. De eerste keer was hij nog niet volledige genezen.) Met het ontvangen van de heilige Geest is het eigenlijk ongeveer hetzelfde: als je hebt gevraagd, mag je er van uitgaan dat je het hebt ontvangen. Ga er naar handelen! Maar als je er naar gaat handelen, en je blijft geen verandering in je leven merken, laat nog eens voor je bidden. Wees hongerig, en geef alles wat je hebt om de schat te bemachtigen. Stop niet voordat je zeker weet dat je de doop in de Geest ontvangen hebt. Want als dat is gebeurd, dan weet je het zeker: doordat je vrijheid en vreugde ervaart die je eerder niet kende en doordat je ziet dat één of meer van de gaven van de Geest in je leven geactiveerd zijn. Dat hoeft overigens niet altijd tongentaal te zijn. Regelmatig wordt onderwezen dat tongentaal hét teken is van de doop in de heilige Geest; spreek je niet in tongen, dan heb je de Geest nog niet ontvangen, wordt dan gezegd. En hoewel het zeker goed en belangrijk is je uit te strekken naar de gave van tongentaal, heb ik ook mensen ontmoet die vol waren van de Geest (zichtbaar in een verandering in hun leven, én zichtbaar in een heel krachtige gave van genezing), maar nog niet in tongen spraken.

In de praktijk verloopt de doop in de heilige Geest heel verschillend. Voor sommigen is direct op het moment helder dat ze aangeraakt worden door God. Ze beginnen direct in tongen te spreken, voelen

warmte, tintelingen of een soort elektriciteit, etc. Het kan gepaard gaan met lichte of heftige trillingen (vaak een teken dat God innerlijke wonden herstelt). Voor anderen is er geen bijzondere ervaring, maar toch merken ze, bijvoorbeeld de volgende dag, dat ze vernieuwd zijn, zich anders voelen.

Overigens kunnen fysieke reacties ook een teken zijn van demonische gebondenheid. Omdat de doop in de Geest eigenlijk een all-in-one package is met bekering en waterdoop, is het ook goed om het niet op zichzelf te laten staan, maar serieus te kijken naar gebieden in je leven waar bekering nodig is. Waar wil je andere keuzes in gaan maken? Welke dingen in je leven zijn niet in overeenstemming met het koninkrijk van God? God wil je niet alleen vergeven, maar Hij zal je er ook van vrijzetten. Indien er demonische manifestaties plaatsvinden, is het zaak om de demonen te gebieden weg te gaan in Jezus' naam. Soms kan het best een strijd zijn, maar ze zullen gaan. (Meer over bevrijding vind je in een aparte studie op onze site). Vervolgens kun je bidden dat de leegte die demonen achterlaten als ze vertrokken zijn, opgevuld wordt door de Geest van God.

Meer van de heilige Geest in ons leven

Ik heb hierboven al beschreven dat er verschillende maten zijn waarin de heilige Geest in ons leven actief is. De doop in de Geest is hierbij een doorbraak in o.a. de bovennatuurlijke gaven. Het is echter niet een eindpunt, maar je kunt nog steeds groeien en voller raken van de heilige Geest. In Handelingen 6 lezen we over het aanstellen van medewerkers die 'vol zijn van de Geest.' Met name Stefanus wordt genoemd als 'vol van geloof en heilige Geest' (v5) en dat hij begunstigd werd met kracht en grote wonderen en tekenen deed (v8).

In de Bijbel worden verschillende metaforen voor de heilige Geest gebruikte. De belangrijkste zijn: een duif, een zegel/verzegeling, water, vuur, olie, wijn en wind. Merk hierbij op dat de eerste twee telbaar zijn: er is er één of geen. Van alle andere beelden is een mindere of grotere hoeveelheid te benoemen, maar het is niet telbaar. Een wind kan een briesje zijn of een orkaan. Water kan een druppel zijn of een oceaan, en vuur kan een waakvlam of een groot, laaiend vuur zijn. Dat duidt er op dat het met Gods Geest ook zo is dat we er een klein beetje van in ons leven kunnen hebben, en dat we ook steeds voller kunnen raken van Hem, zodat ieder aspect van ons leven door Hem geleid wordt. Dat we steeds meer kunnen uitdelen van zijn liefde en kracht. Hoe meer we van de heilige Geest in ons leven hebben, hoe overvloediger we ook mensen tot zegen zullen zijn.

Blokkades

Als je graag meer van de heilige Geest in je leven wilt merken, maar dit voor je gevoel achterwege blijft, kan de vraag opkomen wat er mogelijk in de weg zit. Het beste is om samen met iemand hierover door te praten en voor te bidden. Zet alles op alles om de schat te bemachtigen. In Hosea 6:3 staat: 'Wij willen moeite doen om Hem te kennen.' Hoeveel is het je waard?

Belangrijkste uitgangspunt is dat het Gods wil is dat Hij zijn Geest aan je geeft. God wil met zijn Geest in je wonen. Als je er aan twijfelt of dit echt wel voor jou is kan dat je onverschillig maken. Vul je gedachten met de waarheid van Gods liefde voor jou!

Mogelijk vind je het spannend om bezig te zijn met geestelijke dingen. Sommigen hebben vanuit een religieuze achtergrond veel angst opgebouwd, omdat ze bang zijn zich met verkeerde dingen in te laten. Sommigen zijn bijvoorbeeld bang dat tongentaal van de duivel is, en dat genezingen door een demonische kracht gebeuren. Mocht je hier tegen aan lopen, weet dan dat ook Jezus verweten werd dat hij mensen hielp door de macht van demonen. (Luc. 11:18) En lees het boek handelingen, en ga ontdekken wat de heilige Geest allemaal in en door gelovigen deed.

De heilige Geest

Ik heb al genoemd dat bekering, waterdoop en doop in de heilige Geest bij elkaar horen. Als in jouw leven verandering uitblijft, kan het goed zijn om nog eens te kijken naar bekering en doop. Heb je je leven volledig naar God toegekeerd, of zijn er nog gebieden waar je liever niet wilt dat God daar aan komt? En heb je je al laten dopen in water om een nieuw leven te ontvangen? Dit is echt wat anders dan de kinderdoop! Het ligt vaak heel gevoelig om je te laten dopen als volwassene als je al als kind gedoopt bent. Toch is er veel kracht in de doop, en zou ik je willen aanmoedigen je daar in te verdiepen. De keuze om je niet te laten dopen omdat je al als kind gedoopt bent, komt regelmatig voort uit angst om familie te kwetsen, angst voor het onbekende, trots niet opzij kunnen zetten, gemakzucht, etc. Laat dat geen obstakel zijn!

Tot slot

Ik was al jaren christen voordat ik de doop in de heilige Geest ontving. Ik ging mijn hele leven naar de kerk, had theologie gestudeerd en was heel actief in de gemeente. Op een gegeven moment werd ik geconfronteerd met mijn eigen tekortkomingen, en begon ik te zien en ervaren dat ik veel mooie woorden had, maar dat mijn leven met God dor en saai was. Ik werd niet echt veranderd. Ik begon te beseffen dat ik cognitief wel wist dat God van me hield, maar dat dit nog nooit tot een levend besef in mijn hart was gekomen. Ik ging met mensen in gesprek, liet voor me bidden, en heb zelf regelmatig huilend op m'n knieën gezeten, omdat ik die liefde van God wilde ontvangen als tastbare realiteit in mijn leven. Er zijn momenten geweest waarop ik niet begreep waarom de heilige Geest niet kwam. Één keer vroeg iemand me plotseling of ik wel gedoopt was in de heilige Geest. Ik wist dat dit mijn kans was, maar ik vond het tegelijk te spannend, te bedreigend, te conflicterend met mijn theologie. Ik had gewoon te veel bezwaren. Het was een hele tijd later dat ik begreep dat ik de doop in de heilige Geest nodig had, en dat ik de nederigheid had om iemand uit te nodigen om daarvoor met mij te bidden. Op dat moment vond ik het nog steeds heel spannend, en kon ik eigenlijk niets bijzonders ervaren. Heel kort sprak ik in tongentaal, maar ik dacht meteen dat ik dat zelf deed. De volgende ochtend begon ik echter te merken dat ik was veranderd! Als ik bad, waren dat geen vrome woorden meer, maar het begon te leven. Ik begon mensen met andere ogen te bekijken. Ik ervaarde vrijheid en leven op een manier die nieuw was. Vanuit die ervaring kan ik je alleen maar aanmoedigen om je geloof meer te laten zijn dan een overtuiging. Gods bedoeling is dat je vol wordt van Hem, dat je leeft in vrijheid, en zijn liefde kent. Dat is echt alles waard!

Voor meer inzichten over specifiek de gaven van de Geest verwijs ik je graag door naar mijn preek over 1 Korinthe 12:

<https://yaygod.nl/wp-content/uploads/2021/01/Preek-1-kor-12.mp3>