

## Gebedsgenezing informatie

Vragen vanuit de praktijk en vanuit de theorie behandelen wij vaak aan de keukentafel. Rondom genezing zijn er veel vragen. In deze samenvatting vind je een heel aantal van die vragen en een aantal antwoorden. Het belangrijkste is om wijs met dit onderwerp om te gaan, en vanuit liefde hiermee aan de slag te gaan. Pak je Bijbel erbij, want er komen aardig wat teksten langs. Pak een schriftje/papier en pen, en schrijf je vragen op. Worden ze beantwoord? Nice. Blijven ze open? Stuur ze op.

Wat vindt je in deze studie?

- ➔ Vragen
- ➔ Jezus en genezing
- ➔ Oude testament
- ➔ Checklist
- ➔ Namen van God
- ➔ Handelingen
- ➔ Praktisch
- ➔ Maar...
- ➔ En nog meer antwoorden op vragen

Vragen die je kunt hebben rondom dit thema zijn bijvoorbeeld:

- *Waarom geneest de één wel, de ander niet?*
- *Wat als iemand niet geneest nadat je bid/handen oplegt?*
- *Hoe is mijn relatie met God van belang om voor iemand te bidden?*
- *Kan je ook voor jezelf bidden voor genezing?*
- *Wat zijn regels/handvatten voor gebedsgenezing?*
- *Wanneer ben je er 'klaar' voor, wat als je het fout doet?*
- *Wat verwacht God van mij qua gebedsgenezing?*
- *Hoe kan ik hier zelf meer voor open staan, het is een spannend thema*
- *Hoe zit het met ziekenhuizen/orgaandonatie/ geld, bespaart het?*
- *Hoe zit het met genezing van je ziel/hart?*
- *Was er in de tijd van de Bijbel meer genezing dan nu? Is het wel voor nu?*
- *Het is makkelijk te bidden voor een kleine kwaal, maar mag je verwachten dat God een ernstige ziekte ook acuut geneest? Dat weerhoudt mij...*
- *Een kleine kwaal overleef ik wel, laten we vooral bidden voor ernstige dingen. Toch?*
  
- *Genas Jezus iedereen?*
- *Geeft God ziekten om ons te straffen of iets te leren?*
- *Geloof je verkeerd als het niet werkt?*
- *Hoe weet je of je de gave van genezing hebt?*
- *Ziekenzalving is toch een taak van de oudste?*
- *Werk je wel of niet samen met artsen?*
- *Helpt vasten?*
- *Hoe weet ik dat het van God is?*
- *Heb je een zegen/blessing nodig om te kunnen gaan genezen?*

## Bijbel.

In de Bijbel lezen we over wonderen en genezingen. Je beeld van God is cruciaal als het gaat om genezingen. Daarom beginnen we bij Jezus.

Jezus is het zichtbare evenbeeld van de onzichtbare God. (Kol. 1:15, Hebr. 1:3)

Als je wilt weten wat het karakter is van God, kijk dan naar Jezus. Hij is ons vertrekpunt en onze meetlat.

### **We beginnen dus in de Griekse Bijbel (Nieuwe Testament)**

Genas Jezus? Ja. Genas Hij allen? Ja, allen die wilden en/of Hem aanriepen, werden genezen (of hun knecht/kind/vriend). In zijn eigen dorp/omgeving was er meer ongeloof, ze hadden hem nog zien knikkeren...dat is raar. Jezus zegt zelf hierover dat een profeet in zijn eigen stad niet zo serieus wordt genomen. In de sociologie een herkenbaar begrip. En daar waren dus geen massale genezingen, omdat de meesten daarvoor niet bij Hem aanklopten.

Bij Bethesda genas Hij in elk geval één man, terwijl daar meerdere zieken lagen. Gezien het feit dat de man Jezus niet had herkend en niet kon zeggen wie hem genezen had, ga ik ervan uit dat Jezus daar niet kwam voor de wonderen, maar om juist die eenzame man op te zoeken en hem uit zijn isolement te halen. Middel: genezing. Overigens ook een duidelijk voorbeeld dat we vaak maar fragmenten hebben en ervan bewust moeten zijn dat we veel informatie missen. Zo weten we bijvoorbeeld niet zeker wat Jezus deed met de andere zieken die daar waren. Hieronder een overzicht van teksten waar staat Jezus allen geneest.

Check:

<b>Mattheüs</b>	<b>Marcus</b>	<b>Lukas</b>
4:23-24	1:32-34, 39	4:40
8:16-17	6:56	6:17-19
9:35		7:21
12:15		9:11
14:14, 34-36		17:12-17
15:30,31		
21:14		

Naast deze 'allen' teksten zijn er nog vele andere teksten over genezingen.

<b>Mattheüs</b>	<b>Marcus</b>	<b>Lukas</b>	<b>Johannes</b>
8:1-4, 5-13,14-15, 28-34	1:21-28, 29-31, 40-45	4:33-37, 38-39	4:46-54
9:1-8,20-22,23-26, 27-31, 32-33	2:1-12	5:12-15, 17-26	5:2-15
12: 10-13, 22-23	3:1-5	6:6-10	9:6-7
15:21-28	5:1-20, 25-34, 35-43	7:1-10, 11-17	11:43-44
17:14-18	7:24-30, 31-37	8:27-19, 43-48, 49-56	
20:30-34	8:22-26	9:37-42	
	9:14-29	11:14	
	10:46-52	13:11-17	
		14:1-5	
		18:35-43	
		22:51	

En na Jezus zie je dat de discipelen dit door zetten. *Handelingen 5:16*

Dit is niet verwonderlijk, omdat dit in het 'zendingsbevel' staat genoemd als teken dat zal volgen. (Marcus 16:18) Jezus zei al eerder tegen de discipelen dat zij meer en grotere dingen zouden doen dan Hij heeft gedaan. (Joh. 14:12) Logisch want zij hadden meer tijd dan Jezus en waren met meer mensen.

Jezus traint zijn discipelen ook actief om te genezen en te bevrijden. Hij zond eerst de 12 uit, daarna de 70.

#### Markus. 16:17-18

*Deze wonderlijke tekenen zullen hen volgen die geloven: ze zullen demonen uitdrijven in mijn naam, en ze zullen spreken in nieuwe talen. Ze zullen in staat zijn slangen te pakken en veilig zijn, als ze gif drinken zal het hun niet schaden. Ze zullen in staat zijn hun handen op de zieken te leggen en de zieken zullen genezen.*

Jezus deed de genezingen zelf en Hij trainde zijn leerlingen om dit ook te doen. In de Hebreeuwse Bijbel lezen we al dat dit deel is van de bediening van de Messias. Als je één doel zou moeten noemen dat God met deze wereld heeft is het te redden. Zijn schepping redden. Van wat? Gebrokenheid, ziekten, onrechtvaardigheid etc. Hoe Hij dat doet? Door zichzelf te laten zien in Jezus en mensen weer in hun roeping te zetten.

En wat maakt nu dat dit nog steeds voor ons geldt? Wij zijn ook discipelen. De wereld is nog steeds aan het schreeuwen om verlossing. Ons evangelie heeft zich in de eeuwen gereduceerd tot een prediking van hemel/hel, dat is de verlossing. Dit is niet het evangelie vanuit de Bijbel. Meer weten? Check andere studies over dit onderwerp.

Wat is wel het evangelie? Het Koninkrijk is aangebroken, beschikbaar en de tijd is gekomen om mensen te vertellen dat er NU verlossing en verzoening mogelijk is. Niet alleen voor je ziel, maar voor je hele wezen. Door de Heilige Geest, krijgen wij een nieuwe Geest, die is verbonden/samengesmolten/verzegeld met de Heilige Geest. Die Geest heeft alles in zich, het is dezelfde Geest van de Opstandingkracht van Christus. Ef. 1:18-20

Wij zijn dus discipelen, ambassadeurs (2 Kor. 5:17) van Christus, met de Heilige Geest in ons. Onze roeping is dezelfde als die Jezus hier had op aarde. Ef. 3:14-20

*Het is natuurlijk geweldig om te ontdekken welke krachten en autoriteit wij hebben gekregen. Blijf altijd wel dicht bij God, en mediteer veel over 1 Kor. 13, de liefde. Want **Dat** is het kenmerk van Jezus. Je kunt een genezingsbediening hebben, maar als je de liefde niet hebt, als je zelf niet zuiver leeft, je karakter niet laat vormen door God, dan kan het zijn dat je misbruik van je macht maakt, of dat je mensen onrecht aandoet/ onwaardig behandelt ondanks de genezing die kan plaats vinden. Je hebt dan kracht, maar kent Jezus niet (meer).*

#### **Hoe zit het dan met de Hebreeuwse Bijbel?**

##### Spreuken 4:22

Want mijn woorden brengen leven aan degenen die ze vinden, en genezing voor hun hele lichaam.

##### Psalm 107:20

Hij zond zijn word en genas hen, rukte hen weg bij de deur van de dood

##### Psalm 103:1-3

Laat alles wat ik ben de Heer prijzen, met mijn hele hart zal ik Zijn heilige naam loven. Laat alles wat ik ben de Heer prijzen; mag ik nooit vergeten één van de goede dingen die Hij voor mij heeft gedaan. Hij vergeeft al mijn zonden en geneest al mijn ziekten.

1 Pet. 2:24 naar Jesaja 53:4-5

Hij heeft persoonlijk onze zonden gedragen in zijn lichaam aan het kruis zodat wij dood zijn voor de zonde en leven voor wat is rechtvaardig. Door Zijn striem (en) ben jij genezen.

Een van de meest heftige en prachtige momenten in de Bijbel vind ik Jesaja 57. Het volk wijst God volledig af en doet alles, maar dan ook alles wat niet goed is. En wat zegt God als eind conclusie: *maar Ik zal hen toch genezen. I will heal them anyway. (vers 19)*

Hoe bijzonder is dat. Als wij ontrouw zijn, blijft God trouw. En Zijn karakter kan niet anders dan MAKEN. Heel maken, nieuw maken. Zijn liefde is oneindig veel groter dan onze zonden of de gevallen wereld. Je ziet dat in Jezus terug, dat zelfs als ze komen om Hem te doden, Hij nog een oor geneest. Dat is Zijn focus, Hij kan niet anders dan herstellen.

Maar goed, terug naar de Hebreeuwse Bijbel.

Om een degelijk beeld te krijgen van God's Karakter wil ik je verwijzen naar de studie over geweldloosheid. In Gods karakter zit geen geweld. God is Licht, in Hem is GEEN duisternis. (1 Joh. 1:5)

In het kort: in de Bijbel zie je dat God het verhaal over mensen blijft vertellen, het geloof in Zijn schepping blijft houden en zijn karakter blijft openbaren aan mensen. Zie bijvoorbeeld de studie over Openbaring en hoe God zich blijft openbaren aan Johannes.

Super bijzonder, maar ook verwarrend als je de Bijbel hebt leren lezen op een dogmatische en/of wetenschappelijke en/of lineaire manier. Want het is een relationeel boek. Wat maakt dat je het verhaal moet lezen, het verhaal tussen de regels door moet gaan leren pakken én dat het zich ontwikkelt.

Is het daardoor minder betrouwbaar? Nee, zeker niet. Het komt daardoor alleen maar dichterbij de werkelijkheid, doordat het leven nu eenmaal gelaagd is en geen wiskundige formule.

Als het gaat om ziekte (en dood) en genezing zijn er voorbeelden uit de Hebreeuwse Bijbel die ik in de studie over Geweldloosheid noem, denk aan:

De plagen in Egypte, Deuteronomium 28

Mirjam en Aaron, Nebu (mentaal), Uzza (die de ark aanraakt), Gehazi, kinderen die door beer worden verscheurd e.d.

✓ checklist

Hieronder een praktische checklist om met deze teksten om te gaan.

1. Jezus is de autoriteit. Hij is het evenbeeld van God. Is de tekst Christ-like?
2. Tijd en context, welk beeld heeft de schrijver van God? Hoeveel openbaring heeft de schrijver gehad, hoeveel is cultureel bepaald?
3. Wie doet het geweld?
  - God → Jezus → geen optie
  - Mensen → vaak wel (hoe gaan mensen met hun mogelijkheden/gaven om?)
  - Satan en co → invloed, verleiding, zelfstandig...ja
  - voorwerp waar krachten aan zijn verleend → Ja, denk bijv. aan de Ark, kleding in Handelingen

## 4. Wat doet God wel?

- Hij neemt de schuld op Zich → het kruis is geen event, het is het ware Karakter van God!
- Waar Hij kan werkt Hij samen met engelen en mensen om het kwaad te stoppen of mensen daarvoor te beschermen.
- Hij vecht tegen het kwaad door de Liefde
- Hij waarschuwt en spreekt waarheid (omdat het kwaad zelfdestructief is)
- Hij is verzoening
- Hij voegt / levelt naar waar de mensen zitten
- Hij trekt zich terug n.a.v. de vrije wil van de mens.

**Ziekte komt dus niet van God.** Het is geen directe straf of les, maar het is het directe gevolg van keuzes, de zonde, de duisternis. Dat God daarover de volle verantwoordelijkheid pakt is precies waarom Hij zoveel eer verdient.

Een andere invalshoek:

Nog iets waar we het aan kunnen zien is hoe God zichzelf noemt/ genoemd wordt.

Welke namen heeft God?

<b>Elohim/Elohay sterkte, macht (meervoud) Gen. 1:1</b>		<b>El - God/Heer (soms Elah)</b>		<b>YHWH - zijn/ Ik ben Jahweh of Jehova, Adonai wordt ook gebruikt.</b>	
Kedem	God van het begin	HaNe'eman	De trouwe God	Elohim	HEER God
Mishpat	God van rechtvaardigheid (zie mijn studie over Oordeel)	HaGadol	De grote God	M'kadesh	De HEER Die heilig maakt
Selichot	God van vergeving	HaKadosh	Heilige God	Yireh	De HEER Die ziet/voorziet
Marom	God van de hoogten	Yisrael	De God van Israël	Nissi	De HEER mijn vaandel
Mikarov	God van dichtbij	HaShamayim	De God van de hemel	Shalom	De HEER van vrede
Mauzi	God van mijn kracht	De'ot	De God van kennis	Tzidkaynu	De HEER van gerechtigheid
Theilati	God van mijn aanbedding	Emet	De God van waarheid	O'saynu	De HEER onze Schepper
Yishi	God van mijn redding	Yeshuati	De God van mijn verlossing	Rohi	De Heer is mijn voeder/vriend
Chaiyim	Levende God	Elyon	De allerhoogste God	Zebaoth	Heer der Heerscharen
Kedoshim	Heilige God	Immanu el	God is met ons	Raffa	De Heer die mij geneest
Elohay Elohim	God der goden.	Olaam	De God van oneindigheid/ eeuwigheid		

		Echad	De ene God		
		Shaddaj	Almachtige		

Als we de namen bekijken, zien we daar niets van de God van ziekte/straf/pijn/dood. Helemaal niet. Wel dat Hij geneest.

God heeft een risico genomen bij de schepping, en helaas heeft de vrije wil van de mens ertoe geleid dat er duisternis, zonde, ziekte en dood is. God is vrij, en Hij kan niet anders dan ons ook vrijheid geven. Wat ik al zei: Hij neemt wel de hele verantwoordelijkheid op Zich, en laat zien dat Hij overwinnaar is. Joh. 16:33, Hij heeft de wereld al overwonnen, en nu gaat Hij laten zien op welke manier Hij de overwinning haalt en weer zijn plek in kan nemen als Koning van de mensen. Het bijzondere is dat het kruis niet alleen een plek was van verzoening, maar ook van genezing! Jesaja spreekt daar al van. Door zijn striemen vinden wij genezing. Er stonden doden op (zie Mattheüs 27:52-53) toen Jezus stierf aan het kruis.

Jezus bediening zat vol met genezingen en we zien in Handelingen dat dit ook weer wordt opgepakt. Wat is Gods wil voor ons?

2 Kor 5:20 Dat wij verbondsgenootjes zijn: **ambassadeurs** zijn van Christus

Functieomschrijving:

- verzoening brengen 2 Kor 5:18
- herstellen Fil 1:6
- gehoorzaamheid 1 Petrus 1:14
- liefde 1 Joh. 3:18
- barmhartigheid Mat. 12:7
- vernieuwing van denken Rom. 12:2
- bevrijding 2 Kor 4:4
- leven gevende geur 2 kor 3:16
- **genezing 1 Pet. 2:24**
- vergeven Ef. 4:32 / Mat 18:21-22

## Handelingen

Na het oude testament en de evangeliën krijg je het boek Handelingen. Handelingen is geschreven door Lukas in verband met de gevangenschap van Paulus. Beide geschriften zijn gericht aan de advocaat van Paulus. Voor ons een super interessant geschrift omdat het een glimp geeft van hoe het ging in die tijd. Je ziet hoe de mensen leren om samen te werken met de Heilige Geest en met elkaar. Het is een mooi eerlijk verslag waar we veel van kunnen leren.

Lees zelf eens Handelingen 4. Hieronder staan een aantal verzen met vragen en daarbij tekstverwijzingen.

Handelingen 4:29 *geef ons moed*

Tegen wie strijden wij?

Efeze 6:12

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen

1 Joh. 2:14

Ik heb jullie jongelingen geschreven omdat jullie sterk zijn met Gods Woord levend in jullie hart, en jullie hebben de strijd met Satan overwonnen.

Kol 2:20a

U bent met Christus gestorven, en daarmee heeft Hij u vrij gezet van de kwade machten van deze wereld.

Jak. 4:7

Onderwerp je aan God, verzet u tegen de duivel, dan zal die van je weg vluchten.

Dus tegen wie strijden wij? Die strijd is best wel pittig. Genezing en bevrijding kan er in één keer zijn, maar veel mensen moeten flink oefenen voor ze resultaat zien. Of de genezing is er niet meteen. Of het is er wel meteen, maar er is een hoop strijd nadien om het denken van iemand. Hieronder een aantal teksten die je kunt gebruiken als woorden van hoop en waarheid die moed geven. Dit zijn een aantal voorbeelden. Je kunt zelf of samen met een groepje een eigen lijstje maken of toevoegen. Wat ook werkt is de getuigenissen die je/jullie meemaken opschrijven. En zo af en toe eens terug kijken wat God heeft gedaan in jullie leven en door jullie heen.

Efeze 2:7

Zo zal Hij in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk Zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus.

Heb 13:5-6

Hij heeft immers zelf gezegd: nooit zal ik u afvallen of verlaten' zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?

Spr 4:22

Gods Woord is leven voor wie ze aanneemt, ze brengen genezing voor het lichaam.

Ef. 3:20

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe.

Ps 107:20

Hij zond zijn Woord en genas hen, Hij ontrukte hen aan het graf.

Jes 54:17

Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die voor de rechter over jou liegt zal zelf veroordeeld worden. Dit is het erfdeel van de dienaren van de Heer

Ps 103:1-4

Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf en kroont u met trouw en met liefde.

Micha 4:3

Hij (de Heer) zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Handelingen 4:30 Het bidden van Gods wil!

Het samen stemmen van Geest en geest en Woord en woord. Als je God kent, dan weet je ook waar Zijn hart naar uit gaat. Dit wordt vaak menselijk ingevuld en in de Naam van God is al een hoop gebeden en uitgevoerd dat het daglicht niet kan verdragen. Toch, als het om genezing gaat is het vaak de vraag: mag ik dat wel? Hier kom ik op terug.

Handelingen 4:31 a vervulling met de Heilige Geest!

We kunnen de taak van ambassadeur aan want:

We hebben de Heilige Geest die ons leidt in Gods wil en onze eigen wil laat sterven.

En de Geest bevestigt onze identiteit!! Dat wij een Kind van God zijn! Meer over dit onderwerp, zie thema Heilige Geest.

Handelingen 4:31b

En ze verkondigden moedig!! (Handelingen 5:12-16)

Je ziet in Handelingen dat ze Handelen, dat ze elkaar moed in blijven spreken en weer Handelen. In Handelingen lezen we gezangen, bevrijdingen, doden die opstaan.

Het is Paulus die een aantal hoofdstukken verderop weer opstaat, doordat de discipelen om hem heen gaan staan bidden. Hij reist de volgende dag gewoon weer verder. Dat kan niet als je de dag daarvoor gestenigd bent tot aan de dood toe...toch? Dat kan wel! De discipelen daar hebben zó begrepen wat ze mogen doen in Jezus naam. Geweldig. (Handelingen 14:20) Moed is een thema dat vaker langskomt in de Bijbel. Het is een teken van een sterk karakter. Denk aan de Lion King: moedig zijn is niet moeilijkheden opzoeken.

### **Is Handelingen dan nog voor vandaag?**

Ja, want dit is de manier om de mensen te laten ZIEN dat het Koninkrijk van God niet een religie is, of een post-modern feel good evangelie, maar een WAARHEID die LEVEND is.

Liefde die maakt dat je uit je comfi zone stapt, dat je investeert in relatie met God en in het oefenen met gebedsgenezing voor 'weet jij veel wie of wat voor situatie je tegen komt'. Je maakt jezelf beschikbaar. Sterker nog: **ik denk dat het egoïstisch is, wanneer we dit niet doen**. Dat we schuld dragen aan de vele zieke mensen en mensen die overlijden. Hmm...klinkt heftig. Want wij maken de anderen toch niet ziek? Niet direct, misschien indirect door hoe wij als mensheid omgaan met natuur/fabrieken, straling, e.d. Maar vooral, nalatigheid.

Zijn we niet op een bepaalde manier verantwoordelijk als christenen? We hebben namelijk een antwoord! Waar de wereld een plafond beschrijft, hebben wij de hemel. Jezus heeft ons een oplossing voorgeleefd en gegeven. Als we dat niet gebruiken...  
Daarbij is het goed om eerlijk te kijken naar: wat weet je, kun je, waar begin je, etc. Gods genade is groot, en laat dat je vertrek punt zijn. Veel mensen vrezen dat ze niet goed geloven of dat ze verkeerd bidden. Wees hierin waakzaam. Uit welke bron komen deze gedachten en gevoelens van afwijzing? De Calvinistische achtergrond maakt ons harde werkers die daarvoor erkenning krijgen/nodig hebben. Maar echte erkenning zit in wie je bent. Je kunt je identiteit niet bouwen op je functie. Dan kom je bedrogen uit. Misschien een ander onderwerp, maar vaak beïnvloedt het thema 'identiteit/ erkenning/ genade' wel de manier waarop je omgaat met je denken vernieuwen en met genezing.

*Schuldgevoel is , net als alle gevoelens, dienend. Wanneer je het voelt, ga dan handelen. Dan moet het gevoel daarna ook weer zakken. Zoek Jezus op, aanvaard Zijn vergeving (weg is het gevoel van schuld) en ga samen op weg om het verschil te maken, te veranderen.*

Het grote verschil in bidden is:

### **Vertel God niet over de ziekte, maar vertel de ziekte over God!**

*Spreek tegen de berg, zei Jezus. Jullie zullen grotere dingen doen dan Ik...*

*Leg iemand de handen op, en ze zullen genezen; het is een teken dat de gelovige achtervolgt.*

Hoe gaaf is dat. En dat is precies hoe God ons deze taak geeft, omdat Hij ook de Heilige Geest uitgestort heeft. Zodat een ieder, ook al heb je niet als hoofdbediening Genezing, een ander de handen op kan leggen zodat iemand genezen kan.

*'Pijn verdwijnt in Jezus' naam'*

*'Knie geneest in Jezus' naam'*

*'Kanker verdwijnt in Jezus' naam'*

Het kan zijn dat er strijd is, of dat je nog worstelt met 'ongeloof'...

Strijd: We strijden tegen de wereld, kwade machten: 'kwade/ nare geest, ga weg in Jezus naam'. Die wil niet altijd meteen weg, en het zal ook verschillen hoe geoefend je bent e.d. Het is fijn om zeker in het begin samen op te trekken en ook samen te bidden voor mensen als het kan. Soms ben je alleen, en dan is het handig als je klaar bent om zelf te handelen. Dit vraagt dus oefening. Elke zondag in de kerk zitten helpt je niet zoals bij een stage om zelf kundig te raken in het bidden en strijden.

Bovendien is het een enorme boost voor je geloof om samen met iemand te bidden die wel al regelmatig genezing meemaakt en het wonder voor je ogen te zien.

Veel contact met de Heilige Geest helpt om Zijn stem te verstaan, Hij kan openbaren wat er dwars zit, of je moed geven om door te bidden. 😊

→ Wees heel voorzichtig met uitspreken van 'waar het aan ligt'. Als je denkt daar een woord over te hebben ontvangen, vraag dan eerst aan God of het ook de timing is om dat te delen en ga het toetsen aan het woord of met de mensen met wie je voor iemand bidt. Er zijn schadelijke pastorale fouten gemaakt op dit gebied. Hou het ten alle tijden eerst bij jezelf. Jij kunt nog groeien in autoriteit. → Onderwijs kan mensen (die kerkelijk zijn) ook vrijzetten om de genezing te willen ontvangen, wees ook hierin een gentleman!

Ongeloof: Je kunt geloof hebben en ongelooft tegelijk. Nogmaals, we zijn een stelletje gelaagde wezens. We kunnen geloven dat God wil dat we genezen, maar stiekem nog de diepe religieuze overtuiging hebben 'Zijn wil geschiede, dus als ik nu niet geneest is het Zijn wil...for better good...' Dat is een leugen. Ziekte is NIET Zijn wil. Ik zie Jezus NERGENS mensen ziek maken of zeggen dat de ziekte een reden heeft en daarom nog niet geneest.

Het kan ook zijn dat je het wel gelooft, maar je ogen zeggen: er gebeurt niets, er gebeurt niets... Je gedachten is dé plaats waar de grote strijd plaats vind. Geef jezelf tijd om te leren, je gedachten te vullen met Gods gedachten. Zodat die sterker worden dan de wereld en het vlees.

Er zijn nog vele andere gedachten van ongelooft, die vaak diep geworteld zijn doordat ze in onze cultuur nu eenmaal als normaal worden verondersteld. Buikgriep? 'Het gaat nu eenmaal rond.' Kanker? 'Ze hebben ontdekt dat die stof kankerverwekkend is, en ik heb dat jarenlang gegeten. Dan gebeurt dat nu eenmaal.' Zere knieën? 'Ik word al ouder. Dat is normale slijtage.' Of een hele hardnekkige: 'De dokter zegt dat het herstel minimaal zes weken duurt.' Wat nu als die dokter niet bekend is met de kracht in Jezus' naam?

## **Praktisch:**

- Zoek iemand op die al ervaring heeft, zoek een mentor (of een aantal, is echt aan te raden!)
- Hou contact met degene waarvoor je bidt. Bid dus met je ogen open.
- Hou het simpel, zeker op straat. Geen jargon.
- Check of er al wat gebeurt: wordt het koud/warm/ kun je het al bewegen/wordt de pijn minder?
- Je bent er niet om zielen te winnen, wel om het koninkrijk zichtbaar te maken. Dus deel uit, onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk. Als God al mensen benadert met Zijn GOEDHEID, zodat ze zich bekeren, waarom doen wij het dan zo vaak met een zielenwin-programma? Geef Liefde, dat geeft Licht in de duisternis, dat zet harten open en geeft verlangens naar het Licht de ruimte. Wees goed, genadig. Door je daden zullen mensen zich bekeren, niet door je geloofsovertuiging. Genezing is een hele gave concrete aanraking van God. Dat is vaak voldoende om te bekeren, maar daarmee is het niet altijd klaar. Wees dus ook bereid om mensen te discipelen. (Verdeel de taken).
- Als iemand al Christen is, maar nog niet volwassen gedoopt...kan het ook zijn dat die persoon nog een 'lijk' mee sleept. De doop is niet alleen een symbool, maar een krachtig geestelijke schoonwassing. Er zijn ook mensen die door deze stap van gehoorzaamheid te zetten, genezen het water uit komen. Spreek dit samen goed door en bid ervoor.

## **Maar wat als er niets gebeurt?**

- Neem het niet persoonlijk, wel als uitdaging om er nog verder in te groeien en om jouw karakter als ambassadeur Christ-like te houden.
- Neem het ook niet persoonlijk als je zelf ziek bent. Het is de gebrokenheid. Satan loopt rond om te vernielen; dat jij dat toevallig bent, deert hem niks. God geeft daar wel om. Hij wil jou beter maken. Denk aan Daniel, waarbij de 'prins van Perzië' maakt dat het antwoord van God vertraagd wordt. We weten niet altijd wat er allemaal speelt. Maar blijf zoeken, uitstrekken en danken dat we het in Christus al wel ontvangen hebben! Huh? Ja, we hebben het al ontvangen. Dat is heel dubbel als je in het vlees nog niet ziet wat in de Geest al werkelijkheid is. Maar wil je vanuit het vlees leven of vanuit de Geest? - Is dat dan niet een beetje idioot/ ontkennen van de werkelijkheid? Nee. Het is alleen oefenen om te leven met de werkelijkheid en je focus zetten op Gods werkelijkheid. Loop niet weg van pijn of verdriet, neem afscheid, bereid je voor...maar blijf ondertussen wel doorgroeien in de Geest. Het is ook wel ergens abstract he? Ga tegelijk niet ingewikkeld lopen doen als iemand vraagt of je al genezen bent. Wat we dan bedoelen is: is je lichaam hier en nu al beter? Wees gewoon eerlijk over of je genezing, die in de geest al realiteit is, zich heeft gemanifesteerd in je lichaam.
- Je kunt alleen handelen naar wat je kent en hoever je bent. Als je het geloof nog niet hebt (vanuit je vezels, niet vanuit je hoofd!!!!) ga dan gewoon naar de dokter. Hou beide opties open zoals hierboven beschreven. Wees wijs; handel vanuit liefde, niet vanuit koppigheid. Je kunt je eigen geloof niet forceren door niet naar de dokter te gaan!
- Artsen: zij strijden als het goed is ook VOOR het leven. Voor genezing. Dus je staat aan dezelfde kant. Alleen zij hebben plafonds die wij niet hebben. Zij zijn ook maar gewoon mensen die fouten maken, geven medicijnen die bijwerkingen hebben en je nog zieker kunnen maken... Vraag goed door over je medicatie en waarom. Neem de leiding over je eigen lichaam. Het is goed dat wij een realistisch beeld hebben van de werkelijkheid. Lukas was ook een arts. Hij schreef het Lukas evangelie en Handelingen. Werk samen en leer ondertussen zelf God beter kennen.
- Oefen in het klein. Als je niet gewend bent om te bidden voor genezing in het klein, waarom zou er dan wel iets gebeuren als het groot is? Voor God is niets te klein. Hij is voor elke wond gestorven, niet alleen degene die jij erg genoeg vindt om voor te bidden.
- Dan bid je nog een keer als de ander het goed vindt.
- Daar moet je ook mee leren omgaan, hoe dat voelt, wat je dan zegt e.d.
- Voor jezelf/ eigen gezin, daar kom je vaak veel kleine momenten tegen: verkoudheid, kapotte knie...veel kans om te bidden/ te oefenen.

Griep heerst...?????

**Jezus heerst!**

Weet wat je zegt, onderzoek je uitspraken. Spreek leven en gezondheid.

### **Maar in het Nieuwe Testament...**

- Paulus zijn doorn in het vlees: gaat over vervolging niet over ziekte!
- Timotheüs krijgt een advies i.v.m. zijn maag. Je kunt bidden, maar het is soms ook gewoon goed om het juiste te eten/ te drinken.
- Ananias en Safira: zij onttrekken zich aan de Heilige Geest, en stappen zo uit de beschermende zone, waar de zonde letterlijk tot de dood leidt. Andere optie is dat Petrus hier zijn macht op een verkeerde manier inzet. *Een Elisa's grote oeps moment.*
- Paulus is 3 dagen blind...en daarna weer ziende. Het is een vrij concrete link met Johannes 9.
- Vrouw in Openbaring die op een ziekbed wordt geworpen... Er staat bed in het Grieks, geen ziekbed. Het bed heeft te maken met het overspel en het openbaar worden van dat overspel... Zij worden op bed geworpen...
  
- Zijn het toch de oudsten die de ziekenzalving doen? Oudsten kun je op 2 manieren bekijken. Oudsten in de vorm van christenen die volwassen zijn in het geloof, zoals het toen veelal werd gezien. Of hiërarchisch, degenen die zijn gekozen door de apostelen. Als wij kijken naar Paulus en zijn

contacten werden veel gemeenteleiders niet gekozen, maar waren ze er gewoon door hun volwassenheid. Daarbij is de vraag of het hiërarchische dat meteen ontstond bij bijv. de apostelen die in Jeruzalem bleven wel de bedoeling was. Jezus zond eerst de 12 uit, maar daarna ook de 70. En hen allen gaf Hij de opdracht mee zichzelf te vermenigvuldigen. Ook met Pinksteren zie je dan de H.G. valt op iedereen die daar aanwezig was, en dat de mensen die zich bekeren ook de H.G. ontvangen en daarmee de spirituele gaven.

Heb je een speciale zegen nodig? (impartation: schenken/doorgeven van kracht)

Nee. Ontvang je **bediening** niet via andere mensen, maar gewoon van God zelf. Wel zo zuiver. Is het fout? Niet perse. Ik vind het wel kwetsbaar.

Na je bekering/doop/doop in de Heilige Geest heb je alles ontvangen. Je hoeft het alleen maar samen met God uit te pakken. Dat je dit in de praktijk samen met andere broers en zussen in de Heer oefent is prima. Maar er is maar één middelaar/vertegenwoordiger tussen God en mensen, en dat is Jezus. Niet je voorganger, niet de evangelist, niet de bekende gebedsgenezer.

Toerusting/zegen/doop in Heilige Geest ontvangen van elkaar is prima, maar specifiek gebed zodat jij een bediening ontvangt is niet de bedoeling. Belangrijke zaken zal Gods Geest zich ook aan jou zelf bekend maken. Hij kan dit bevestigen of bemoedigen door een woord van kennis via een broer/zus.

#### **De bekende gebedsgenezers...hoe gaan we daarmee om?**

- ➔ Leer ervan als ze veel blijvende vrucht hebben en een zuiver leven leiden. Helaas zie je regelmatig problematiek in het eigen gezin, verwaarlozing, scheidingen, doordat de bediening belangrijker wordt dan het gezin. Of je ziet overspel, scheidingen door bijvoorbeeld verslavingen. Je ziet ook dat macht en geld mensen kapot maken of onchristelijke dingen laat doen. Oordeel niet, bid voor ze. En laat hun onderwijs aan je voorbij gaan. Er zijn er meerdere. Soms kan het onderwijs niet overeenstemmen met bijvoorbeeld ons onderwijs. Dat maakt niet dat wij hen niet serieus nemen. Als zij verder een zuiver leven leiden, dan kunnen we van elkaar leren. De mensen die valse leraren 'exposen' die zijn vaak druk met hun eigen dogma. Misschien lief bedoeld om anderen te beschermen, maar ik heb daar ook mijn vraagtekens bij.
- ➔ Nep, bedrog? Ja, helaas komt dat voor. Ik word er altijd verdrietig van. Maar er wordt vaak te snel gedacht dat iets nep is, als onze hersenen niet kunnen bevatten wat er gebeurt, of als we een ander soort verklaring kunnen bedenken. Dat betekent echter niet dat het bedrog is. Gelukkig zijn er talloze voorbeelden van echte wonderen en genezingen.
- ➔ Toch niet genezen? Ja dat komt ook voor; de euforie van het moment, en dat het een soort pijnstillert is geweest. Hier moet je wel onderzoeken waar de angel zit. Is het nep? Of is er gebrek aan onderwijs/nazorg e.d.? Of is de persoon zelf genezen maar doet hij/zij niets aan het **vernieuwen van je denken** en denkt die persoon zichzelf weer ziek? Of is er op een andere manier geestelijke strijd? Er is weinig zo effectief voor satan en co als om dezelfde kwaal te laten terugkeren en jou zo te laten geloven dat de genezing niet echt was en/of God toch niet zo goed als je dacht. Jezus zegt zelf dat een rondlopende demon vroeg of laat terugkeert naar waar hij vandaan kwam. (Mat. 12:43-44) Het is belangrijk dan je identiteit in Christus te kennen en de demon of ziekte (in het nieuwe testament zijn deze nauw aan elkaar verbonden!) weer weg te sturen. Geef niet op!
- ➔ Wat wij ook als belangrijk kenmerk zien is of de mannen/vrouwen Gods ook anderen trainen om hetzelfde te doen. Dus niet perse dat iedereen langs hen moet komen voor genezing, maar dat elke christen wordt geactiveerd om de handen op te leggen.
- ➔ Het is goed om te weten dat de meeste mensen fouten maken, ook de grote mannen en vrouwen. Juist misschien wel omdat zij durven te pionieren en hun fouten meteen publiekelijk zijn. De groep mensen die zichtbaar is en die dit durft op het gebied van genezing is niet heel groot. De kans dat zij elkaar opzoeken en beïnvloeden is ook groot omdat de

vijver van ervaren mentoren op dit gebied vrij klein is om in te vissen. Ze leren, trial en error. Ik denk dat God daar niet heel veel problemen mee heeft; liever ondernemende mensen dan lauwe. (Mat. 25:14-30) Oordeel dus niet te snel, maar wees wel waakzaam.

Dus: Ziekenzalving taak van de oudsten? Dat kan, maar weet wel dat oudsten mensen zijn die een mentor kunnen zijn in het geloof. Dat is al anders dan het hiërarchische van nu. Sterker nog, de meeste oudsten die zalven hebben weinig verhalen van genezing... dus terug naar Handelingen en naar het HOE. Het kan zijn dat jij meer 'oudste' bent in geloof, dan jouw oudste in de kerk. Zet je overigens niet af tegen de kerk, maar zegen haar. Kies zelf een ander leven dan die van religie, maar vecht niet tegen mensen. Volg Jezus, in Liefde. ☺

## **Overige vragen:**

Waarom geneest de één wel, de ander niet?

Ik weet helaas niet alles. Ik zie dit wel in de praktijk. Ik weet het niet. Ik wil hier niet een hokjes vakjes uitspraak over doen. Omdat ik denk dat dit geen recht doet aan de mensen en situaties. Belangrijk is om ons in elk geval te laten leiden door geloof, en niet door onze ervaring. Gods karakter, zijn goedheid, wordt onomstotelijk gedemonstreerd in Jezus. Als iemand niet geneest, ligt het niet aan Hem.

Hoe is mijn relatie met God van belang om voor iemand te bidden?

Die is van belang...voornamelijk voor de vruchten die het gaat dragen naast de genezing zelf. De gave van genezing neemt God niet weg. Er zijn mensen die deze bediening doen, zonder een leven te leiden dat verder vrucht draagt...helaas. Jezus zei over mensen die het anders doen: laat ze... Het is niet aan ons om te oordelen. Als we hen persoonlijk kennen, kunnen we hen uitdagen om ook op andere terreinen van hun leven Jezus na te volgen. Anders, bid voor ze. Maar oordeel niet. Je hoeft ook verder niets met ze, dus laat het los.

Daarnaast zal een sterke relatie met God tot gevolg hebben dat zijn liefde meer tot je hart is doorgedrongen. Het sterkt je geloof. Ongeloof moet dan steeds meer plaats maken voor de waarheid over zijn goedheid. Hoewel ik denk dat er veel meer over te zeggen is dan dit ene, zien we wel dat Jezus het gebrek aan resultaat bij zijn discipelen linkt aan ongeloof. (Mat. 17:20) Ga je niet schuldig of bezwaard voelen dat het ongeloof dus betekent dat het aan jou ligt en ga al helemaal niet met de vinger naar iemand anders wijzen. (Jezus had het over het ongeloof van de discipelen, niet het ongeloof van de man die bij hem kwam of de zieke/bezetene zelf.) Richt je hart op Hem en geniet van de ruimte die Hij je geeft om te groeien, leren, etc.

Wanneer ben je er 'klaar' voor, wat als je het fout doet?

Wacht niet op een roeping, want die heb je al gehad. Vertel, genees, etc. Het is de algemene zendingsoopdracht. Dus, ga oefenen! Van fouten leer je. Dat is het heerlijke van God. Hij zet je in de ruimte, vergeeft, geeft tips en moed. En benoem simpel weg dat je aan het oefenen bent. Zeg sorry als je het niet weet of het niet handig deed.

Hoe zit het met genezing van je ziel/hart?

Ook hiervoor kun je genezing en bevrijding uitspreken. En wees ook bereid je denken te vernieuwen, en zorg dat je mensen in je kerk/team hebt die ook tijd kunnen nemen om het 'vernieuwen van denken' te begeleiden. Dat je samen een warm bad biedt zodat mensen kunnen herstellen. Herstellen is vaak ook al zelf weer gaan oefenen en geven aan anderen. Je hoeft niet 100% genezen te zijn voordat je voor iemand kunt bidden. Er zijn vele getuigenissen dat mensen die zelf iets mankeren bidden voor anderen en dat die genezen...

### Helpt vasten?

Vasten kan op verschillende manieren helpen. Het kan jou helpen om je relatie met God te verdiepen. Zijn stem beter te leren verstaan.

Vasten helpt sowieso om je lichaam onder de duim te krijgen. Het leert te gehoorzamen. Eten is zo primair, dat je lichaam er alles voor doet om signalen te geven waardoor je gaat eten.

Het vlees onder controle krijgen vanuit de Geest is heel helpend, zeker ook als het om genezing gaat, omdat het een duidelijke vorm is waarin je autoriteit beoefent.

→ check de studie over vasten voor tips en info.

### Vernieuwen van denken wordt vaak genoemd. Waarom?

Het vernieuwen van je denken is essentieel om wat je hebt ontdekt of gekregen ook te kunnen behouden, te integreren en te implementeren in je zijn en daarmee je leven. Je denken bestuurt heel veel. En het is een hele kunst om je denken te laten aansturen door de Geest. Waar je in 5 minuten bent gedoopt, is dit gedeelte een flinke investering. Niet altijd even leuk, maar de vreugde die je hebt in het vooruitzicht is het zeker waard.

✓ **Check** wat vernieuwen van je denken betekent. Wat wij eronder verstaan:

- Leren kennen van God
- Snappen en integreren van echte Liefde
- Nieuwe patronen aanleren
- Nieuwe betekenissen
- Gesprekken
- Tijdsinvestering
- Oeps momenten
- Bewust onbekwaam → bewust bekwaam
- Worstelingen
- Juich momenten
- Aha ervaringen
- Plezier
- Ontdekken